

Drama Vaksamhet och väntan

Del 1

Det hela inleds med att barn och andra frivilliga ombedes vara med och leka "björnen sover" uppe på podiet. En person är björn och vaknar plötsligt och försöker fånga någon. Leken görs bara en gång.

Person 1: (varit lekledare) "Man får vara beredd på att björnen kommer att vakna, eller hur?"

Person 2; (sitter långt bak i kyrksalen) ställer sig upp. "Jag är så trött på allt det här snacket om att vara beredd! Titta vad jag har fått i brevlådan (viftar med papper) Krisen kommer. Det här är samhället som säger till mig att vara beredd hela tiden! Jag vill inte!"

Person 3; (sitter långt bak på andra sidan i kyrksalen) ställer sig upp. "Åh nej! Jag har glömt att förbereda mig! Jag skulle ju ha köpt mat! Nu blir det ju ingen middag hemma... (ser förtvivlad och skamsen ut).

Person 2: (kommer med en coop-kasse med makaroner i) "Åh, du kan få det här... jag har förberett lite för mycket... (lämnar över kassen). "Alltid redo" (gör scouthälsning)

Person 1: (gått fram till podiet igen. Hänger upp en barnoverall på en galge. Färdigt på overallen hänger stövlar och vantar). "Apropå att förbereda. Så där... nu kommer det gå fort när vi ska till förskolan imorgon. Bara att hoppa i overallen så är allt klart."

Person 3: (går fram emot podiet) "Det där vet jag fungerar (pekar på overallen)! Det är ju så brandmännen gör! Då går det jättefort att få på sig kläderna och sedan köra iväg med brandbilen! (förtydligar med kroppsspråk när han hoppar i overallen och kör iväg)

Person 2: (går fram till de övriga på podiet) "Men måste allting förberedas hela tiden?! Det gör mig rädd! Det känns som att något dåligt kommer att hända om jag glömmet att förbereda något. Är det verkligen så?"

Person 1: "Jag vet inte..." (tittar på de andra. Vänder sig sedan ut mot publiken) "Är det så?"

Del 2

De tre personerna knäböjer vid knäfallet. De lägger de tre symbolerna framför sig (overallen, broschyren och Coop-kassen). De ser ut att be, men är tysta och stilla. Sedan ställer sig en i taget upp under denna scen.

Person 2: (ställer sig upp och vänder sig till publiken) Jag ville ta reda på vad Jesus säger. Behöver jag hela tiden vara beredd på allt?! Jag bad och kom att tänka på ett bibelord där Jesus säger en sak. Jag ska läsa det för er nu från Joh 14: Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. Här låter det ju ganska lugnt. Ingen oro, det behövde jag höra! (Ställer sig en bit bort, med ryggen mot de övriga)

Person 3: (ställer sig upp och vänder sig till publiken) Jag kände att jag måste få veta vad Jesus skulle ha gjort. WWJD? Jag hittade ett bibelord där Jesus pratar om "de minsta". Han har lite innan berättat att han med "de minsta" menar dem som har väldigt lite. De har inget hem, ingen mat och inga vänner som besöker dem. Så säger han: "Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.'

Så... jag tror att Jesus vill att vi ska ge mat, ett hem och vara den där vännen som besöker. Oj, vad jag måste vara beredd att göra mycket! Jag blir stressad! Jag som inte ens kan komma ihåg att handla mat till mig själv...

Person 1: (ställer sig upp och vänder sig till publiken) Jag kände att det är viktigt att ta reda på om Jesus också tycker det är bra att jag är beredd (pekar mot overallen). Jag bad och kom konstigt nog att tänka på en bibeltext om de två systrarna Marta och Maria. Jag känner att Marta verkligen var bra på att ordna allt. Det känner jag att jag också är. Marta fixade med maten i köket så, att, de kunde bjuda på mat när det kom folk på besök.

En dag var det Jesus som var på besök och hon fixade som vanligt i köket. Men den här dagen blev hon sur på sin syster Maria som bara satt lyssnade och umgicks med Jesus. Till sist kom hon och ställde sig framför Jesus och sade: (här ställer sig person 1 myndigt med armarna i kors) »Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.« Jesus svarade henne: »Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.«

Det här var konstigt! Han verkade tycka att det var bättre att sitta och lyssna på honom än att förbereda mat i köket... Vad tycker han egentligen om att jag fixar och är så förberedd hela tiden? (Tittar mot overallen).

Person 2: (har vänt sig mot person 1) Jag hörde vad du sade. Jag måste bara säga att jag blev glad förut när jag fick ge bort lite av maten jag hade (gest mot person 3). Det kändes verkligen som en grej som Jesus skulle gilla. Jag hade nog inte haft mat om jag inte förberett mig så bra och handlat. Jag tror att Jesus kan tycka om att du förbereder dig.

Person 3: (vänt sig mot person 2) Och jag blev så tacksam för att du gav mig maten! Precis som Jesus säger att vi ska vara bredda att ge mat till de som behöver.

Person 1: Men vad konstigt att Jesus ändå tyckte att Maria skulle ta sig tid att bara sitta och lyssna på Jesus (tittar i bibeln)...

Person 2: Och jag kände att Jesus sade att jag skulle sluta oro mig (tittar i bibeln)...

Person 3: Men jag kände att jag borde vara beredd så att jag också kan ge någon mat när det behövs (tittar i bibeln)... Det kändes lite bra att höra att det var ok att Maria bara satt där och lyssnade på Jesus istället för att ordna med maten.

Alla: (tittar upp, mot himlen) Jesus, vad vill du?